

COMMISSIE DUURZAAMHEID

NIEUWSBRIEF 3

Groene kerk

Dit is alweer de 3^e nieuwsbrief van de commissie duurzaamheid. Hierin kunt u info lezen over onderwerpen die te maken hebben met duurzaamheid en over onze komende activiteiten. Verder een oproep voor een nieuw commissielid (man/jongere/jongere oudere), nu Klaas Geers ons heeft verlaten en zitting neemt in de CvK.

Creatieve ochtend op 22 oktober

Onder het genot van koffie/thee gaan we een krans maken van herfstmateriaal uit de natuur, voor op tafel of aan de muur.

Tijd: van 10.00 – 12.00 uur

Kosten voor materialen: 4 euro.

Aanwezig: strokransen, binddraad, krammen, lijmpistool, eikenblad.

Meenemen: snoeischaar, decoratiemateriaal, te denken aan: kastanje, hortensia, bessen, sierappeltjes, lampionnetjes enz.

Voor koffie/thee wordt gezorgd.

Opgeven kan via

duurzaamheid@deontmoetingskerk.nl



Creatieve ochtend op 14 november



Komt u de commissie Duurzaamheid op donderdagochtend 14 november helpen met het maken van vlaggetjes, tasjes en andere leuke

spulletjes om op de Kerstmarkt te verkopen?

De koffie/ thee staat klaar.

Aanwezig: stoffen, naaimachine.

Meenemen: schaar, spelden en evt. naaimachine.

Tijd: 10.00 – 12.00 uur in de Schakel.

Kosten: geen.

Opgeven kan via

duurzaamheid@deontmoetingskerk.nl



Film: Vogels kun je niet melken op 17 januari

Een openhartig en intiem kijkje in het leven van een boer die inzet op natuurbeheer én het runnen van een goed melkbedrijf. Boer Bote uit Tjerkwerd kijkt reikhalzend naar de komst van de grutto. In heel Friesland laat deze weidevogel zich nog amper zien, maar bij hem blijft hij komen. Ook dit jaar is alles gereed voor zijn komst. Het grondwater staat hoog en het gras zit vol kruiden en insecten. Bote's vrouw gunt haar man zijn vogels, maar zij hebben vijf kinderen en er moet wel brood op de plank komen. Hoe moet dat verder... De film is actueel, observerend en poëtisch. Deze avond, georganiseerd door de commissie duurzaamheid, zijn ook de Natuurvereniging en de Volkstuinvereniging uitgenodigd. Tijd: 20.00 uur Kosten: Vrijwillige bijdrage Waar: De Schakel



Podcast: Groene Mafkezen

Hoe kun je duurzaam leven? Tegen welke dilemma's loop je aan als je groener wilt leven? En hoe hou je het leuk? Groene Mafkezen is dé duurzame podcast met humor en handelingsperspectief. Wekelijks praten Alfred Slomp (@groen_met_alfred) en Mascha Bongenaar (@duurzamekeuzes) en Saúl de Boer over duurzaam leven, dilemma's en struikelblokken. Ze praten je bij over het duurzame nieuws, geven je mediatips en praktische handvatten voor jouw duurzamer leven.

Nieuwe afleveringen van Groene Mafkezen verschijnen doorgaans op maandag.

Fruitbomen in de kerktuin

Van de opbrengst van de activiteiten van de duurzaamheidsgroep wordt er een aantal fruitbomen gekocht. In overleg met de tuingroep komen deze te staan in de kerktuin aan de Zuider Esweg. De maand november lijkt hiervoor de beste maand. Welke fruitbomen hiervoor het meest geschikt zijn, wordt nog overlegd. We hopen dat dit een onderdeel zal zijn van de ontmoetingskerk buiten de muren van het kerkgebouw.



Misschien een begin van de gesprekken over het belang en mogelijkheden hiervan. Er wordt al 'gedroomd' van een eetbare tuin, openslaande deuren met terras waardoor ook buiten plek is om koffie te drinken, picknicktafel, spelen. Het kan een mooie start zijn voor de zorg van de aarde, de verantwoordelijkheid van de grond om ons heen. Droomt u mee?

Wereldvoedseldag – 16 oktober

In 1979 riep de VN 16 oktober uit als Wereldvoedseldag. Met die dag willen de Verenigde Naties aandacht vragen voor voedselzekerheid in heel de wereld.

Honger was toen in flinke gebieden in de wereld voor een groot deel van de bevolking een permanente dreiging. Helaas zien we 45 jaar later dat nog steeds grote groepen mensen onvoldoende voedsel krijgen. De VN schatten dat nu nog ruim 800 miljoen mensen wereldwijd honger leiden of ondervoed zijn.

Perspectieven

Op zich produceren we nu nog voldoende voedsel op de aarde om de wereldbevolking te voeden. Honger hoeft niet.

Uitdagingen

Maar we verdelen wat we hebben op een zeer ongelukkige manier. Niet alleen claimen de rijke landen een buitenproportioneel



groot deel, ook benutten we de plantaardige voedselbronnen op een niet efficiënte manier. De consumptie van vlees is hier de grootste boosdoener. Om 1 kilo rundvlees te produceren hebben we tot zo'n 12 kilo granen nodig en 15 m³ water. Kippenvlees doet het iets beter, maar ook daar is ongeveer twee keer zoveel gewicht aan graan nodig per kilo vlees in de winkel. Ook produceren we nog onvoldoende duurzaam. Om ook in de toekomst iedereen te voeden, moeten we kijken naar productiemethoden die veel zuiniger omgaan met de hulpmiddelen op aarde.

Wat kunnen we zelf doen?

Ons bewust zijn van hoeveel voedingsmiddelen we kopen en eten is al een belangrijke stap. Minder vlees eten helpt natuurlijk ook. Proberen te voorkomen dat we eten weggooien is een goede manier om verspilling tegen te gaan. Groenten van het seizoen kopen en liefst lokaal. Dat alles helpt!

Commissieleden duurzaamheid:

Corry Veldboom, Clara Bandringa,
Stefan Bosman, Irmgard Ballast, Gerry Koelewijn, Rian Renting